

Bijzondere verhalen bij Ouder-Amstel Premium exclusief voor abonnees!

**ABONNEER**



W E E K B L A D V O O R  
**OUDER-AMSTEL**.nl



Pixabay

## Men schrijft ons: Gezellenhuis

di 25 okt, 11:30

Opinie

**OUDERKERK** In het Weekblad voor Ouder-Amstel vielen twee artikelen mij op. Groot gedrukt 'Het Dorp is uitgekomen' en verderop in het blad 'Buren G'huis naar de rechter'.

Wanneer wij in het mooie boek van Dick Backer lezen, komen wij uiteraard het Gezellenhuis tegen. In 1902 gebouwd. Ja U leest het goed in 1902. Nu in 2022 moeten wij lezen dat de burens van het Gezellenhuis naar de rechter stappen, om de herbouw van het Gezellenhuis nog langer te traineren. Wie zijn die burens, ik ken hen niet, gaat het om één familie of inmiddels ook de mensen die in de huizen zijn komen wonen achter het Gezellenhuis. Deze huizen waren er ineens zonder dat er iemand bezwaar tegen heeft gemaakt. Ik gun deze mensen hun plek, net als de mensen die naast het Gezellenhuis wonen, mensen die als tweede bewoner daar kwamen wonen.

**BOERTJE DE JONG** De oude Ouderkerkers weten nog, dat daar eerst een Boerderij stond, wij noemden dat de Boerderij van Boertje De Jong. Boertje de Jong had een gezin, woonde daar met plezier. Last van het Gezellenhuis hebben zij nooit gehad, althans nooit gehoord dat iemand last heeft gehad van de

activiteiten in het Gezellenhuis. En nu gaan de burens naar de rechter, wetende dat de rechters het heel druk hebben, dat zo'n klacht als deze mensen aandienen, wel even kan wachten. Daar is het hen om te doen, hoe langer het duurt, hoe beter zij dat vinden, misschien haken de enthousiaste mensen wel af. Ik lees dat de Gemeente zijn volle goedkeuring heeft gegeven, waarom treden zij niet op. Mevrouw de Burgemeester ik zie u zo vaak, in het Weekblad voor Ouder-Amstel staan, geweldig wat U allemaal doet, zwemmen in de Amstel, en noem maar op, elke week wel iets te lezen. In dit geval van het Gezellenhuis zou ik u willen vragen, kom voor al uw Ouderkerkers op die graag willen dat het Gezellenhuis weer in zijn volle glorie terug komt. U kunt het misschien niet alleen, maar u heeft ook nog een Gemeenteraad, Misschien niet met echte (oude) Ouderkerkers, maar ik neem aan dat ieder raadslid opkomt voor de mensen die op hen gestemd hebben. Doe dan ook iets voor deze mensen. Ik weet dat ik in herhaling val, met mijn vorige ingezonden brieven, maar het moet niet dood bloeden. We moeten niet denken, we merken het wel. Mensen die Het Gezellenhuis willen opbouwen en ook voor die rechter staan: jullie hebben geen advocaat nodig, jullie enthousiasme zal zo'n rechter in zijn oordeel mee laten wegen. Ik wens u heel veel sterkte, blijf er in geloven. Wij, en met mij heel veel Ouderkerkers, staan achter jullie. Eens zal het Gezellenhuis fier staan aan de oever van de Bullewijk.

**Adriana Bijleveld Kraan**

---



advertentie



**Bootjestocht Allerzielen: Voor wie steek jij een kaarsje aan?**



**Bericht van de burgemeester: Herfst**



**Lezersfoto: Groot, groter, grootst**

---